

Bijbels perspectief

Woord van de week



Mattheüs 24:14, 42 en 44

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Daarom weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Na de belijdenis van Petrus dat Jezus de Christus is (Matt. 16:16) en Mattheüs daarop expliciet aangeeft dat Jezus *Christus* vanaf toen zijn discipelen vertrouwd maakte met de weg die Hij vanaf dan te gaan had (Matt. 16:21), de weg van het kruis naar Pasen, gunt Jezus hen een blik in wat onder de noemer 'Christus' komen gaat. Wat Jezus onthulde, hebben de vertalers samengevat onder het kopje 'Rede over de laatste dingen'. Niet alleen aan de discipelen liet Hij wat dat aangaat een en ander weten, maar ook ons.

Wie heel deze 'rede' doorleest, kan niet anders dan het gevoel krijgen dat Jezus over onze tijd spreekt. We behoeven enkel de krant en de berichten van het journaal te leggen naast wat hier wordt verteld. Zeker de verzen waarin gesproken wordt over wat wij noemen natuurrampen is uitzonderlijk actueel. Wie de moeite neemt om de historie op alleen al dit fenomeen te bestuderen, zal niet anders dan kunnen vaststellen dat de frequentie waarin zich dit voordoet schrikbarend is toegenomen. Elders spreekt Jezus in dezen over de weeën van een zwangere vrouw. Naarmate de geboorte nadert, nemen de weeën toe in aantal en hevigheid. Is er ooit een tijd geweest waarin zo duidelijk de wetsverachting zichtbaar werd? Willens en wetens worden Gods geboden op alle denkbare – ethische - terreinen overtreden en wat erger is, menig gelovige geeft daaraan bijval. Onder de noemer zelfverwerkelijking, het zoeken en opkomen voor jezelf - al gepropageerd in het paradijs en nadrukkelijk als levensbeschouwing aangehangen en verkondigd door het humanisme in al haar verschijningsvormen tot tegenwoordig zelfs in christelijke kring - zien we de door God bedoelde en in Jezus aan het kruis getoonde liefde - agapè - verkillen. Jezus sprak niet alleen over de verwoesting van de tempel die in 70 na Christus door toedoen van de Romeinen zou plaatsvinden, maar doelde in Zijn spreken over 'de gruwel der verwoesting' ook en met name op een gebeuren in het einde van de tijd. Letten we in dat verband eens op de toenemende onrust, juist in het Midden Oosten en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor Gods uitverkoren volk Israël. Wat zich nu voordoet is nog lang niet alles, wat Jezus heeft gezegd over de grote verdrukking staat voor de deur!

Heel de lijdensweg had en heeft ook met dit alles te maken en in de lijdenstijd is het goed acht te geven op de oproep om te waken - een wachter te zijn. Dat betekent niet enkel een gespannen uitkijken naar de wederkomst, maar allereerst een geestelijk en moreel waakzaam zijn.

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Beangstigend allemaal? Ja zeker, en toch...! Als we dit alles zien gebeuren weten we dat onze verlossing genaakt - een verlossing ingezet op Golgotha! Het doet roepen: maranatha!

Gebed

Hoe opmerkelijk Here Jezus dat U juist op weg naar het kruis spreekt over de laatste dingen, over het einde dat uiteindelijk leidt tot het oorspronkelijke plan van de Vader: het bruiloftsmaal met U! Hoe appellerend is Uw oproep tot waakzaamheid. Laten wij bij machte zijn in dezen te waken en niet te slapen! Geest van God doordring ons van de ernst van juist dit Woord in deze lijdenstijd. Doe ons het vermaan tot waakzaamheid verstaan en serieus nemen. Om Jezus wil. Amen.