

Bijbels perspectief

Woord van de week



Jesaja 52:13-15

Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja ten hoogste verheven zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben - zo zeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte – zó zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij.

Een heel bijzonder woord dat eigenlijk hoofdstuk 53 op voorhand inleidend samenvat. Hier is niemand minder dan God zelf aan het woord. Hij introduceert zijn Knecht, de Messias. God begint met het opmerkelijke woordje 'zie', dat zoveel wil zeggen als: geef er acht op, hier volgt een zaak van geweldig belang.

Er blijkt een verschil van opvatting tussen joodse en christelijke commentatoren over wie hier bedoeld wordt met de knecht. Gaat het om Israël zoals vandaag joodse en veel liberaal christelijke geleerden willen doen geloven, of wordt er gedoeld op een door God aangewezen persoon die gewillig de zonde van zijn volk op zich neemt, voor hen sterft om hen op die manier te verzoenen en te verlossen? Je moet je in wel heel ongemakkelijke bochten wringen om vol te houden dat het hier enkel om Israël gaat. We behoeven immers de inhoud van Jesaja 53 maar te leggen naast het leven van Jezus en we zien die woorden daar concreet in zijn persoon en leven werkelijkheid worden, al blijft er wel sprake van een link naar het lijden van het volk Israël. Beiden waren door God als zijn knecht geroepen, maar Israël heeft gefaald ten aanzien van haar opdracht. Jezus heeft de opdracht evenwel als gehoorzame knecht van God volkomen vervuld en is als zodanig een Licht dat de volken verlicht.

Opvallend en voor zich sprekend zijn de drie hier door God gebruikte werkwoorden die uitlopen op de absolute en onvergelykbare hoogte die de knecht van God zal bereiken. Na het '*mijn knecht zal voorspoedig zijn*' - wat ook en beter vertaald kan worden met '*mijn knecht zal wijs handelen*' wat er op duidt dat Jezus wist wat Hij te doen had en dit dáárom deed - volgt in de grondtekst: dat Hij '*verhoogd*', '*verheven*', '*ten zeerste verheven*' zal worden. Hoe nadrukkelijk verwijst dit naar de Opstanding, de Hemelvaart en de Troonsbestijging.

Het is de invulling van het Knechtschap, ofwel de weg van lijden en sterven, die vanuit de opstanding leidt naar de naam boven aller naam, naar het Messiasschap - het Koningschap. Het is van Jezus naar Christus. Hij die tot ontzetting gemarteld en geslagen was tot misvorming toe, zodanig dat Hij in verschijning niet meer iets menselijks had, Hij is juist door het gehoorzaam gaan van die weg uiteindelijk dáár gekomen waar God Hem bedoelde: naast Hem in zijn troon. De volken en hun machthebbers mogen dat tot op vandaag niet (willen) zien en erkennen en aan God en Hem voorbij leven, maar het moment is aanstaande dat ook zij de Verhoogde Christus, de Knecht-Koning zullen zien, namelijk als deze terugkomt. En zijn komst is aanstaande. Houden we rekening met zijn spoedige komst? Geef er acht op!

Gebed

Open onze ogen opdat wij het zien, de relatie die U Vader in Uw Woord zo duidelijk en nadrukkelijk toont tussen het Knecht en Koning zijn van Uw Zoon, onze Here, Jezus Christus. Het was Golgotha waar Uw gehoorzaamheid Here Jezus leidde tot Uw Koningschap – U bent de Christus! Open de ogen van Uw volk, en dan ook zeker van Israël!, zo dat ook zij tot erkenning mogen komen van U als de door hen zo lang verwachtte Messias. Doe dit met haast Vader, maak Uw beloften aan hen en ons waar! Kom met haast Knecht die de enige waarachtige Koning is, Jezus Christus! Om Uws Naams wil, amen.