

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### Filippenzen 2:8-11

***En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!***

De lijdensweg - de weg van het kruis - was een bewust gehoorzamen van Jezus aan de Vader. Het was de enige weg om de verzoening tussen de mens, u, jou en mij en God tot stand te brengen. Deze gang van de Zoon van God opende en opent de mogelijkheid aan de mens om terug te komen op het oorspronkelijke spoor van God met de mens: de mens bestemd voor Christus als bruid voor de Bruidegom – bestemd voor de troon. De gehoorzame gang van Jezus werd, zoals door Paulus hier met precisie weergegeven, vanuit Pasen bekrachtigd. Hij blijkt met recht de Christus! Hij werd verhoogd en zit nu aan Gods rechterhand in diens troon. De weg naar die troon ligt, zoals aangegeven, open.

Opmerkelijk zijn in dat licht de verzen voorafgaand aan de hier weergegeven tekstverzen voor het woord van deze week: *Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.* (vers 5-7). Verzen om juist in deze lijdenstijd eens goed tot je te laten doordringen, en dat in het licht van de weg die de Zoon van God is gegaan.

Naast je zelf de vraag te stellen of het offer van het kruis je met God heeft verzoend, dat wil zeggen dat je bij het kruis gebogen hebt vanuit het besef een zondaar te zijn en zijn vergeving nodig te hebben, moet je beseffen dat het daarmee niet ophoudt. Zoals al eens eerder aangegeven, spreekt de Bijbel niet enkel over wedergeboren worden, maar nadrukkelijk over wedergeboren worden *tot* (1 Petr. 1:3). Een wedergeboren worden tot *een levende hoop*, een zaak die het voorgaande raakt: terug op het spoor van God, bestemd voor Christus en het mogen delen in zijn troon. Alleen...

De weg daartoe is dezelfde als de weg die Jezus is gegaan: de weg van het kruis. Dat betekent buigen en belijden en leven dat Hij Heer is van en in je leven. Sterven aan jezelf. Ben ik daartoe bereid? Besef ik wat op het spel staat?

Of de mens nu wel of niet buigt, en hoe velen weigeren nog steeds - domweg en zelfs tegen beter weten in - te buigen, het moment komt, zegt Paulus, dat *alle* knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus de Christus is en de Heer. God zal zo zelfs van wie nu weigert te buigen straks tóch de eer ontvangen, alleen dan is het moeten en... verloren gaan. Nu is het mogen en... behouden worden *en* delen in het Rijk van de Christus. Het Rijk dat aanstaande is. Daarom, wie kiest o verdwaasde voor het leven de dood? Laat de gezindheid van Christus Jezus bij u zijn! Erken, belijd en leef Hem als de Here der Heren.

### Gebed

Wat een Verlosser, wat een Koning. Mijn Verlosser en mijn Koning! Dat we mogen beseffen dat de weg die U ging Here Jezus Christus ook de weg voor ons is om uit te komen bij het doel van U Drie-enig God en Vader! Mag de gezindheid van U daarom de onze zijn – kiezen we voor Leven en niet voor de dood. Amen.