

# Bijbels perspectief

## *Woord van de week*



**Lucas 24:26**

### ***Moest de Christus dit niet lijden om in heerlijkheid in te gaan?***

Hoe gaan wij op weg vanuit Pasen?

In Lucas 19 ontmoeten we twee zwaar gedesillusioneerde volgelingen van Jezus. Alles was allemaal heel anders gelopen dan zij hadden verwacht dan wel tenminste gehoopt 'wij echter leefden in de hoop' (vers 21). De kruisiging moet voor hen een traumatische ervaring zijn geweest die een uiterst pijnlijke streep had gehaald door de opgelaaide verwachting tijdens de intocht van Jezus in Jeruzalem. Somberheid had zich van hen meester gemaakt en ze waren vooral volledig van slag door berichten dat Jezus zou zijn opgestaan. Lucas zegt dat dit bericht - van mogelijk in hun ogen door het verdriet van heel het gebeuren van de afgelopen dagen hysterische geworden vrouwen - hen had doen 'ontstellen'. Het 'maar ook' in vers 22 laat zien dat dit voor hen in elk geval de druppel moet zijn geweest. Vanuit Pasen op weg naar huis...

Als het goed is, is elk christen dat: op weg naar huis. Maar vanuit Pasen dan wel met perspectief! Wat voor perspectief: Bijbels perspectief! Het perspectief van een 'levende hoop' in de meest letterlijke zin. Dat misten de Emmaüsgangers en wie weet hoeveel mensen dit vandaag missen. Kwam dit omdat veel Joden moeite hadden met de combinatie van een lijdende knecht en Messias ondanks het duidelijk profetische Godswoord middels bijvoorbeeld Jesaja (Jes. 52:13-53)? Hun gebrek aan hoop en perspectief treedt Jezus daarom dan ook tegemoet met de woorden: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! (vers 25) - het blijkt bij hen een kwestie van geloof. Vervolgens onderstreept Hij het belang van hetgeen de profeten in dezen hebben gezegd, daarbij het accent leggend op het 'moest' om de noodzaak van het lijden te benadrukken.

Geen Christus - Messias - zonder het 'waarmaken' van Jezus - Verlosser! Geen Koning zonder Lijdende Knecht! Geen kroon zonder doornenkroon, geen scepter zonder rietstaf, geen Koningskleed zonder spotgewaad. Geen verheerlijking binnenkort zonder Goede Vrijdag en Pasen. Het belang van dit alles voor ons?

Ligt dat niet opgesloten in de woorden die Jezus sprak vlak vooraf aan Goede Vrijdag en Pasen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender. (Joh. 13:17), woorden die Hij even later herhaalde en aanvulde: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen... (Joh. 15:20).

Ofwel, lijden en verheerlijking liggen ook voor de volgeling van Jezus Christus in elkaars verlengde. Eén ding is zeker: de uiteindelijke overwinning ligt slechts hierin besloten. Pasen bewees dit voor de Zoon van God en stuwt de hoop als levende hoop aan in de woorden van Jezus aan de Emmaüsgangers: zonder kruis geen kroon. Houden wij daar rekening mee? Of stelt Pasen dan teleur? Zijn wij in dezen onverstandig en traag van hart of leeft er door alle donkerheid, die zich al meer samenpakt in de tekenen van de tijd en niet veel goeds belooft, de hoop: Hij leeft en is Koning, de Koning die spoedig komt. Mijn Bruidegom!

#### **Gebed**

Wat er door U Here Jezus is heengegaan op weg naar Jeruzalem, op weg naar Golgotha vanuit volkomen gehoorzaamheid aan de Vader wordt door Jesaja trefzeker weergegeven in Jesaja 49:4a. Hoe bepalend is wat hij daar onder de leiding van U Heilige Geest zegt voor wat er vooraf zich af zal gaan spelen in de hof van Gethsemane! En dan toch vastberaden gaan voor brand- en zoenoffer! Mag het ons aanzetten om vastberaden Uw weg na te volgen, gehoorzaamheid, het kruis – bereidheid te sterven aan onszelf om U Koning der koningen. Amen.