

Bijbels perspectief

Woord van de week



2 Corintiërs 3:18

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen...

Wat een verschil, de lijdende knecht en de Opgestane Heer, de Christus! Horen we nog eens de woorden van de profeet Jesaja:

Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht (Jes. 53:1-3).

En dan Pasen. De opstanding! Op weg naar de totale vervulling van wat de profeet Jesaja even tevoren in hoofdstuk 52:13 profeteerde: Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. De Zoon van God vanuit de opstanding in een verheerlijkt lichaam op weg naar de heerlijkheid van de Vader! En dan beseffen dat het voorhangsel gescheurd is, de toegang naar God de Vader open is zodat wij Hem mogen zien! Zijn glorie, zijn heerlijkheid, meer nog... Vanaf dan wil Hij in en door ons zichtbaar worden! De Levende wil zijn Leven door ons heen leven, zó, dat wij het niet alleen uitstralen, maar ook uitdelen. Ons leven een levend getuigenis van Hem die was, die is en die komen zal!

Toen Mozes van de ontmoeting met God op de berg Sinai terugkwam, straalde hij, vertelt de Bijbel (Ex. 34:29-35). De heerlijkheid die hij weerspiegelde was zo groot dat hij zijn gezicht moest bedekken. Aäron en het volk durfden hem zelfs niet te naderen, zo straalde hij (vers 30)!

Het is op die gebeurtenis dat Paulus doelt als hij spreekt over het door ons weerspiegelen van de heerlijkheid des Heren, de glorie van Pasen, en hij het daarbij heeft over een aangezicht zonder bedekking! En wij a l l e n weerspiegelen de heerlijkheid des Heren! Weerspiegel ik die heerlijkheid? Het beeld dat een spiegel in die tijd weergaf, was niet zo helder en scherp als het beeld dat een spiegel in onze tijd weergeeft. Is het misschien daarom dat Paulus in het vervolg van de gekozen tekst spreekt over een veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, een proces van verandering weergevend waardoor we uiteindelijk steeds meer op Jezus gaan lijken? Straks bij de wederkomst immers zegt Gods Woord zullen wij Hem volkomen gelijk wezen (1 Joh. 3:2). Is dat proces dankzij Pasen in en door ons zichtbaar? Kunnen mensen Christus in ons herkennen? Zijn wij zijn beeldragers?

U, Heer, bent wonderschoon
naar U verlangt mijn hart
want als Uw ogen op mij zijn
vervult Uw liefde mij.

Gebed

Dat dit vanuit Pasen ons verlangen is en zal zijn en blijven, veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid! Beeldragers zijn en al meer worden van U Here Jezus Christus, leesbare brieven. Dat we beseffen dat meegekruisigd en opgestaan zijn met U betekent, dat we met Uw Koninklijke waardigheid bekleed zijn en Uw Geest in en door ons de volle ruimte krijgt, Uw leven levend uit genade tot eer van U, amen.