

Bijbels perspectief

Woord van de week



Handelingen 1:6 en 7

Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft...

Schijnbaar maakte het spreken van de Opgestane Heer over het Koninkrijk gedurende die veertig dagen van zijn verschijnen op zijn volgelingen meer indruk dan zijn spreken over de Heilige Geest. Tenminste, dat doen de nu gekozen tekstwoorden veronderstellen. Hun reactie, in deze verzen weergegeven, laat dan zien dat zij de strekking van het spreken over de Heilige Geest - het onlosmakelijk verbonden zijn van de te verwachten uitstorting daarvan en het Koninkrijk - nog niet hadden begrepen.

Misschien dat dit voortkwam vanuit hun diep gewortelde joodse verwachting - denk aan de reactie van de Emmaüsgangers: Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël verlossen zou (Luc. 24:21) -, of misschien werd het ingegeven door de omstandigheden van dat moment. Alles wat er met en rond hun Heer was gebeurd, was immers nogal heftig geweest. Maar het kan ook zijn dat toch juist het spreken van de Here Jezus Christus over de gave van de Heilige Geest en het vast en zeker daarbij door Hem beklemtoonde en uitgelegde, zojuist aangegeven, verband tussen de te verwachten uitstorting van de Geest en het Koninkrijk het verlangen bij hen in het bijzonder had opgewekt!

Het Koninkrijk Nu dat zou toch wat zijn?! Wie zou dat niet willen, ook vandaag? Een eigenlijk wel logische gedachte en wens als je let op alle ellende in de wereld en misschien wel heel concreet in het eigen leven. Juist in deze tijd zien we onder veel evangelische christenen een herleving van de zogeheten Koninkrijk Nu gedachte. Al is dat nu wel anders geladen dan destijds bij Jezus' volgelingen. Nu wordt er gemeend dat we de wederkomst bespoedigen als we gestalte geven aan wat de Bijbel zoal van het Koninkrijk zegt. Alsof wij het kunnen realiseren. Een gedachte waardoor met de reactie van Jezus toen, ook nu een radicale streep wordt gehaald:

Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft...

De Vader gaat daarover en niet wij! Bovendien laat de Schrift ons weten dat er aan de wederkomst, die het volkomen verwerklijken van Koninkrijk waarover Jezus veertig dagen lang had gesproken, het nodige zou voorafgaan. Toen moest allereerst de boodschap van het Koninkrijk nog worden verkondigd. Aan allereerst de Joden en vervolgens aan heel de wereld. En is die boodschap intussen overal gehoord? Bovendien, had Jezus niet tijdens zijn bediening aangegeven dat er niet te missen tekenen van de tijd aan vooraf zouden gaan?

Maar wat zij nog niet beseften, en blijkbaar velen ook vandaag niet beseffen, was (is), dat wil je deel hebben aan de Wederkomst en dus aan het Koninkrijk van God, je eerst en vooral de verzegeling door de Heilige Geest nodig had (hebt)! Is dat voor en bij ons het geval?

Gebed

Wanneer we eerlijk om ons heen kijken Hemelse Vader kan maar één gebed het onze zijn: Uw Koninkrijk kome. Hoe onherroepelijk duidelijk is het immers dat we leven in de eindtijd, heel Uw schepping zucht en is in barensood, als nooit te voren grijpt de afval om zich heen, de tekenen van de tijd vervullen zich in steeds rapper tempo. Doe ons beseffen dat niet wij Uw Koninkrijk kunnen doen baan breken, maar alleen U! Het enige wat U van ons vraagt, is bereidheid onszelf per dag te verliezen aan het kruis zodat het beeld van Uw Zoon in en door ons meer en meer zichtbaar wordt. Het is daarom dat we U smeken: stort Uw Geest over ons uit en herstel Uw Koningschap. Om Jezus wil, amen.