

Bijbels perspectief

Woord van de week



Handelingen 2:1-4, 12

En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel het geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. ... En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen?

Het is zover. Het voortdurend in de tempel zijn en het loven van God (Luc. 24:53), het wachten en bidden in de bovenzaal waar zij verblijf hielden (Hand. 1:13 en 14), werd beloond! Dit was het, de belofte van de Heilige Geest, de uitstorting er van, de vervulling er mee. En deze doop met de Geest manifesteerde zich op spectaculaire wijze. De wind van de Geest was tot buiten als een geweldige windvlaag hoorbaar, en voor hen die binnen waren bovendien zichtbaar - tongen als van vuur zetten zich op alle aanwezigen. Zij werden zo tot overstromens vol, dat ze spontaan in andere talen begonnen te spreken. Talen zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Wat hen overkwam wekte onbegrip bij de samenstromende buitenstaanders. Buitenstaanders, die werden aangetrokken door heel dit gebeuren en inzonderheid afkwamen op het geluid van de wind, de wind van de Geest. Die wind, die deze buitenstaanders hier naar toe blies, blies schijnbaar hen die de belofte van de Geest hadden ontvangen naar buiten. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken (Hand. 2:6). En ze waren buiten zichzelf van verwondering (vers 7)... en die verwondering uitte zich in twee reacties. Een vraag en een spotten: wat wil dit toch zeggen (vers 12) - zij hebben te veel zoete wijn gehad (vers 13).

Wat maakt dit Pinkstergebeuren bij ons los? Straks zou Petrus op beide reacties ingaan met de kortste en meest inhoudsvolle preek ooit! Hij zou daarin, de spot ontkrachtend, onderstrepen dat wat hier gebeurde al door de profeten was aangekondigd. Hij zou benadrukken dat de belofte van de Heilige Geest voor ieder is die Jezus als Verlosser aanneemt en tegelijk als de Christus erkent en belijdt: *Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal* (Hand. 2:38, 39). Zij die toen gehoor gaven aan de oproep tot bekering hebben daadwerkelijk ervaren wat er op die Pinksterdag gebeurde - het heeft hun levens radicaal veranderd. Ook vandaag geldt nog steeds wat Petrus verkondigde! Wat past bij u? Wat wil dit toch zeggen of... de spot. Spot misschien nu geuit als: dit is niet meer voor nu! Hoe arm houd je dan jezelf! Laat de wind van de Geest toe in je leven! Streck je verlangend uit. Hij is Dezelfde, gisteren en vandaag!

Gebed

Doe uw gemeente beseffen Vader hoe noodzakelijk de volheid van Uw Geest is en dat de gegeven belofte nog steeds geldt voor zolang de genadetijd duurt. Wat dat laatste aangaat, tonen de tekenen van de tijd dat die genadetijd opraakt en laat niet juist Uw Woord in relatie daartoe weten hoe bepalend juist dan de volheid van Uw Geest is? Horen we tot de wijze of tot de dwaze maagden? Geef ons de genade van waakzaamheid, zeker in deze laatste dagen, om Jezus wil, Maranatha, amen.