

Bijbels perspectief

Woord van de week



Galaten 5:15

Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt.

Wie heeft het niet eens een keer, ruzie. Je kunt het krijgen over de meest onbenullige zaken, heel gemakkelijk en... soms met je beste vrienden, ja, zelfs met hen die je heel na staan. En dan...? Wel, eerst met een strak en kwaad gezicht elkaar voorbij lopen, links laten liggen, elkaar doodzwijgen - negeren en de volgende stap is het laatste van een iets andere klemtoon voorzien: negeren, pesten, tot soms zelfs het bloed onder elkaars nagels vandaan halen. Maar lekker zitten doet het je niet. Hoe los je zo iets op. Met een programma als 'het familiediner', of 'het spijt me', of nog iets erger 'bonje met de burens'? Of simpel: praat er over.

Maar dat is niet altijd gemakkelijk, zeker niet als je er stellig van overtuigd bent dat het gelijk aan jouw kant ligt. 't Is alles behalve eenvoudig om... de minste te zijn, of om het bijbels te zeggen, de onderste weg te gaan. In dit alles is de tekst van deze week wel een heel bijzondere tekst, niet waar? Er ligt zelfs een beetje humoristische ironie in besloten: *Indien gij echter elkander bijt en vereet* - als je dan al dik mot hebt met elkaar - *ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt* - kijk dan uit dat je niet beiden verliezers wordt. Wat een waarheid hè. Want is dat niet wat je vaak ziet als eindresultaat, twee verliezers?

Er is een tekst die hier heel goed bij past. *Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan* (Ef. 4:26). Dit is evenwel een woord dat volkomen ernst uitstraalt, je bepaalt bij de realiteit. Het laat weten wat in feite elk mens diep van binnen al weet, namelijk, dat hoe eerder iets wordt uitgepraat hoe beter. Wees de eerste die zo'n stap durft zetten, ook al heb je 99,99% gelijk.

Gods rekenkunde is volstrekt tegengesteld aan de onze. De Bijbel laat op meerdere plaatsen weten dat je zelf verliezen, dat is inclusief je gelijk, winst geeft. Sterven (aan je zelf), geeft leven. Je zou het de meest opmerkelijke wet van het christelijk geloof kunnen noemen. Een wet gepraktiseerd door niemand minder dan de zoon van God zelf, Jezus Christus. Als iemand het gelijk voor 100% aan zijn kant had, dan was Hij het wel! En toch, Hij gaf zichzelf volkomen tot en met het kruis. En juist aan dat kruis hangend, stervend, sprak Hij naar God de Vader: Vader vergeef het hun want zij weten niet wat ze doen (Luc. 23:34). Wist de mens niet wat hij deed, doet? Wis en waarachtig wel! Is het niet juist daarom de moeite van navolgen waard? Het resultaat van de gang van Jezus, dat Hij zichzelf liet wegspijkeren daar op Golgotha, was namelijk vergeving, verzoening. Of is dat iets wat u, jij en ik niet nodig hebben?

Zijn verzoening betekent, dat als wij zeggen een kind van Hem te zijn, we weten en beseffen dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd (2 Cor. 5:19). Gemakkelijk? Allerminst. Maar wie heeft gezegd dat christen zijn, dat is Christus leven, gemakkelijk zou zijn? De weg naar boven wordt door het kruis gemarkeerd.

Gebed

Als iets moeilijk is Vader, dan is het wel sterven aan jezelf. Maar Uw Zoon heeft ons juist daarin een voorbeeld nagelaten. Geef ons de moed en bovenal de wil om in deze in zijn voetstappen te treden, zijn navolgers te zijn. Immers, Hij heeft laten zien dat sterven leven geeft! Doe ons beseffen dat het gelijk nooit aan onze kant ligt maar alleen aan Uw kant. Maak ons bereid de smalle weg naar boven, gemarkeerd door het kruis, telkens opnieuw bewust te kiezen. We vragen dit in Jezus Naam, amen.