

Bijbels perspectief

Woord van de week



Mattheüs 5:14

Gij zijt het licht der wereld.

Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

We kennen allemaal wel de uitspraak van Jezus waarin Hij aangeeft dat Hij het licht der wereld is (Joh. 8:12). We kunnen ons daarbij naar Hem toe, wat de inhoud en betekenis aangaat, vast en zeker een duidelijke voorstelling maken. Zo zelfs, dat we die uitspraak alleen maar kunnen beamen. Wat Jezus hier zegt in Mattheüs 5:14 is van daaruit nogal wat! Iets om eens goed tot je te laten doordringen: Gij zijt het licht der wereld.

Met deze uitspraak legt Jezus een enorme verantwoordelijkheid bij degene die zegt christen te zijn. Bij u, jou en mij. Want, beseffen we wel dat Hij feitelijk aangeeft dat heel de rest van de wereld, en dus de mensheid buiten Hem, valt onder de noemer duisternis? Kunnen we ons daar iets bij voorstellen? Volstreekte duisternis, geen enkel lichtpunt en vind dan je weg maar eens. Plaats daarbij eens het gegeven van Efeze 6:10 e.v. waar gesproken wordt over de wereldbeheersers van deze duisternis, doelend op de demonische machten. Dat maakt de duisternis er toch allesbehalve gezelliger op. Wat dankbaar ben je vooral dan, als er ergens een licht aangaat en je kunt zien waar je bent en heengaat.

Als je durft zeggen dat je christen bent, ben jij dan ook een licht? Dat betekent in deze donkere en als maar donkerder wordende wereld een baken dat de te begane weg zichtbaar maakt, niet alleen voor je zelf, maar ook voor de ander? En dat laatste zo, dat de ander blij is en kan zijn met jou om zich heen – jij als een licht in het leven bij als het bijvoorbeeld gaat om moeilijke situaties tot en met ethische kwesties? Jij leeft in het leven van alle dag niets minder uit dan Jezus Christus!

Of ben jij, als het daarom gaat een christen met een tijd klok: vroom op het gepaste moment, bijvoorbeeld op de zondag. Maar kom jou niet tegen op andere momenten, door de week, op je werk. Of kent jouw leven een dimmertje. Je past de hoeveelheid licht gewoon even aan de omstandigheden en omgeving aan.

Er zijn maar weinigen die zijn wat Jezus bedoelt: als een stad op de berg, die niet verborgen kan blijven. Iedereen, zelfs die van verre komt, kan hem zien liggen. Ze kunnen er niet om heen. Iedereen kan en mag het zien en weten dat jij een christen bent. Je komt er openlijk voor uit in heel je omgeving, waar maar nodig. Je schaamt je niet voor het evangelie (Rom. 1:16) - juist niet in deze tijd. Hoevelen van ons die zich christen noemen, schamen zich juist wel als het er op aan komt en verstoppert de lamp onder de korenmaat (vers 15).

Als iets in deze tijd nodig is, dan is het licht. Niemand van ons kan de toenemende duisternis op elk vlak van het leven ontkennen. Veel positiefs valt er niet te noemen en waar te nemen. Wat een kans om licht te zijn! Aanspreekpunt van hoop. Geen kunstlicht, maar echt licht. En echt licht komt van de Centrale. Put uit Jezus Christus. Wil ik zijn wat Hij bedoelt? Laat dan je licht stralen!

Gebed

Hemelse Vader we kunnen er niet om heen, de duisternis is groter dan ooit en lijkt alleen maar toe te nemen. Als ergens behoefte aan is, dan is het licht, Uw Licht. Geef dat wij in en door Uw Heilige Geest onze persoonlijke verantwoordelijkheid in deze verstaan en van daaruit handelen en leven: ons licht laten schijnen, ofwel zichtbaar maken dat niet meer ons Ik maar Christus in ons leeft. Laat ons Hem en Zijn Woord leven in de alle daagse praktijk en doe ons zo zijn als een stad op de berg die voor niemand verborgen is. We vragen U dit uit genade en om Jezus wil, amen.