

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### 1 Corintiërs 1:21

***Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.***

Het heeft er helaas meer dan alleen de schijn van dat velen binnen de gemeente van Christus niet echt meer weet hebben van de wezenlijke betekenis van de boodschap van het kruis. Meer concreet, dat menigeen van wie zich christen noemt niet persoonlijk meer ervaart wat de kracht van het kruis is. Hoewel elke christen in dezen natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid heeft, ligt de oorzaak hiervan vooral ook in de verkondiging binnen de gemeente. Er heeft zich over de afgelopen jaren namelijk een geleidelijke verschuiving voorgedaan binnen de Bijbelse prediking, dat wil zeggen van een prediking vanuit en naar Gods Woord, naar een al meer ervaringsgerichte verkondiging. Men spreekt in dit verband wel over een verpsycholisering van de verkondiging. Een verkondiging waarbij, als het gaat om de verhouding van de mens tot God en God tot mens, het accent meer en meer op de mens is komen te liggen in plaats van op Jezus Christus.

Van Verzoener aller *zonden*, Verlosser van *de zondaar*, is de Zoon van God meer het meelevende en vooral mee- en invoelende 'maatje' geworden, terwijl de mens in plaats van schuldig tegenover zijn Schepper eerder een slachtofferrol wordt toebedeeld. We heten slachtoffer van de medemens en/of de omstandigheden, het verleden of waarvan we ook maar slachtoffer genoemd zouden kunnen worden. Als het kruis al ter sprake komt, dan is het meer als de plek van heling dan als de enige weg tot behoud, verlossing. Over de noodzaak van een *meegekruisigd* zijn als *voorwaardelijk* voor ondermeer een overwinningsleven wordt nog nauwelijks gesproken. Eerder wordt benadrukt dat de mens er mag zijn, zich zelf mag accepteren zoals hij is - een parel in Gods hand - en dat alles in het licht en op grond van... het kruis. Sterven aan jezelf is negatief, jezelf de ruimte geven is positief! De gemiddelde mens wordt nu eenmaal wat graag over zijn bol geaaid. Maar, is dat wat het kruis bedoelt volgens Gods Woord?

Evenals destijds voor de gemeente van Corinthe, is voor de gemeente en de individuele christen nu het gevaar meer dan reëel, dat er gezegd moet worden dat zo het kruis tot een holle klank wordt gemaakt (1 Cor. 1:17) - dat wil zeggen, van zijn feitelijke kracht wordt beroofd (Nieuwe Bijbelvertaling), zijn inhoud verliest (Herziene Staten Vertaling).

In de verpsycholiseerde verkondiging worden in de wereld gangbare psychologische theorieën met een christelijk sausje overgoten, dat wil zeggen Bijbelwoorden worden 'misbruikt' om therapeutische ideeën als gedachten van God te doen overkomen. Menig christenpsycholoog en counselor spreekt, als het in dezen gaat om de wijsheid van de wereld, over 'de eenheid van waarheid'. Maar dat idee wordt in het tekstwoord van deze week als *onterecht* ontmaskerd als Paulus aangeeft, let op!: dat God in *zijn* wijsheid bepaalde dat de wereld Hem door haar wijsheid niet heeft gekend. Dankte Jezus niet de Vader dat Hij 'deze dingen' voor wijzen en verstandigen verborgen heeft, doch aan kinderkens geopenbaard (Matt. 11:25)? Hoe is het met u, jou en 'deze dingen' van het kruis? Bent u, jij *echt* gered?

#### **Gebed**

Dat we de moed mogen hebben Vader om onszelf te beproeven of we wel in Christus zijn. Dat het kruis zoals Uw Woord bedoelt werkelijk de plaats heeft in ons *dagelijks* leven die U wilt dat het zal hebben - niet meer mijn IK maar Christus! Natuurlijk zijn we een parel in Uw hand, maar dat blijkt pas naar de mate dat we bereid zijn aan onszelf te sterven. Bewaar ons in en bij Uw Woord, in Uw Zoon, om zijns Naams wil, amen.