

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### 1 Corinthiërs 1:23,24

**...doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.**

De Joden hadden in hun Messiasverwachting niet gerekend met een lijdende knecht ondanks de duidelijk profetische woorden van Jesaja 53. Een man van smarten Koning? Ongerijmd! In hun zoektocht naar het geheim van het leven was sterven als de weg tot Het Leven (Joh. 12:20-25) voor het Griekse denken dwaasheid. Hoe is het voor ons? Wat verwachten wij in deze tijd nog van de gekruisigde Christus? Wat is het: Wijsheid Gods of dwaasheid?

Spreek de woorden van Petrus ons nog aan als absolute zekerheid: *Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kost-bare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de godde-lijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst* (2 Petr. 1:3 en 4). Is dat echt nog wat wij geloven? Reken ik in elke omstandigheid nog met het kruis, de kracht en wijsheid Gods? Is Jezus Christus de Enige, mijn Alles? Waarom neemt de ge-meente van Christus dan zo gretig en snel al meer haar toevlucht tot de ideeën, werkwijzen en therapieën van de wereld, even gretig en snel als Israël in tijden van nood haar hulp elders zocht, bijvoorbeeld bij de rietstaf Egypte? Het voert, ondanks een verpakken in Bijbel-teksten, niet werkelijk meer naar het kruis en de Gekruisigde, maar leidt daar steeds verder van af. Hoe reëel passend is ook hier het profetenwoord van Hosea dat *Gods volk ten gronde gaat door een gebrek aan kennis* (Hosea 4:6). Kennis in de zin van Hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden (Filp. 3:10), het kruis, de Gekruisigde. Wat zegt de roep van Jezus ons nog reëel: *Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven* (Matt. 11:28)? Is mij dat genoeg? Deelt Hij bijvoorbeeld naast deze woorden een 12 stappenplan uit? Is dat iets wat ooit één van de apostelen gedaan heeft? Paulus wist *niets* anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd! Het vergoten bloed van Jezus reinigt, zijn striemen houden heling in, door het kruis werden de werken van de duisternis verbroken. Hij, de Gekruisigde Christus is daarom a l l e s of niets! *Al wie de naam des Heren aanroept die zal behouden worden* (Rom. 10:13). Behouden worden, houdt hier volkomen vernieuwing in (2 Cor. 5:17), dat garandeert Zijn naam, het kruis, de Gekruisigde! Het gaat om *komen tot Hem én blijven in Hem* - meesterven tot Leven.

Hoe opmerkelijk dat na het zorgvuldig volgen van de 12 stappen van de AA de hulpzoeker van bijvoorbeeld de drank kan afblijven, maar toch te horen krijgt dat hij desalniettemin heel zijn verdere leven een alcoholist blijft... Plaats daar de verkondiging van de gekruisigde Christus tegenover en je hoort Paulus iets heel anders getuigen: *...sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God* (1 Cor. 6:11 - Kijk naar de opsomming van de reeks problemen daar!). Maar voor hen die geroepen zijn prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Hoor *die* roep!

### Gebed

Geef of hergeef ons Vader een volkomen en absoluut vertrouwen in U, in het volbrachte werk van Uw Zoon op Golgotha. Laat Uw Geest ons binden aan Uw Woord. Vergeef ons dat we, naast bij U, zo snel en zo gemakkelijk toch als eerste of vooral onze toevlucht en hulp elders zoeken. Leer ons meer en meer wat het betekent om in U te zijn en te blijven. Doordring ons van de betekenis van U Woorden Here Jezus als U nodigend zegt: *Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven*. Vervul ons met de zekerheid die U hier aanreikt en van wat het meesterven tot Leven betekent, om Jezus wil, uit genade, amen.