

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### **Spreuken 3:5,6**

***Vertrouw op de Here met uw ganse hart  
en steun op uw eigen inzichten niet. Ken Hem in al uw wegen,  
dan zal Hij uw paden recht maken.***

Het klinkt zo gemakkelijk, maar als er iets is wat ons moeilijk afgaat dan is het wel af zien van ons zelf en ons volledig toevertrouwen aan God. Sowieso zit het afhankelijk zijn ons niet direct in het bloed. Als we het zelf half af kunnen dan wat graag helemaal! 'Vertrouwen op God' en dat ook nog 'met je hele hart'. 'Hem kennen in *al* je wegen', stel je voor! Je wilt toch ook niet nog eens de zeggenschap over je bestaan verliezen, laat staan dat je die vrijwillig prijsgeeft.

Wat is uw, jouw ervaring met God? Als je zo om je heen ziet naar wat er in de wereld tot en met je eigen bestaan gebeurt, dan kan het best zo zijn dat je nu niet direct altijd zo overtuigd bent van Gods betrokkenheid. Misschien is het zelfs wel zo dat je zo af en toe het idee hebt dat je bepaalde zaken heel anders zou aanpakken als jij er wat over te zeggen zou hebben of er invloed op zou kunnen uitoefenen. Laten we maar eerlijk zijn, soms hebben we het idee het zelfs beter te weten dan God!

Het gekke is evenwel, dat als het moeilijk gaat in het leven, materieel, lichamelijk, psychisch of geestelijk en er niet direct in ons zelf of buiten ons een oplossing is te vinden, we wel geneigd zijn het van God te verwachten. Wat heet, als we niet direct hulp of verlichting ervaren, dan hebben we er geen moeite mee Hem zelfs verantwoordelijk te stellen voor wat er gebeurt. Wie heeft juist in dergelijke probleemsituaties niet eens moeite gehad - of heeft dat misschien wel concreet nu - met God. Grote moeite, soms zodanig dat het Hem de schuld geven voor wat je overkomt niet een te grote stap meer is!

Toch begint de oplossing - hoe die ook mag zijn, of worden, in wat we ook meemaken - bij het loslaten van jezelf, het je toevertrouwen in zijn handen. Op meer dan één plaats in de Bijbel wordt duidelijk dat dit onvoorwaardelijk toevertrouwen aan Hem juist de essentie van geloven is. God zelf maakt door het Oude en Nieuwe Testament heen, op meerdere plaatsen duidelijk dat Hij dan alleen zijn belofte waar kan maken. Meer, *zal* waarmaken. Laten we eerlijk zijn, heeft ons inzicht ooit dat gebracht wat we graag willen? Zingen we niet terecht: laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht ik durfde niet, ach hoe zou ik mij vergissen als Gij mij de keuze liet?

Vergeten we nooit dat God zelf in Jezus Christus heeft duidelijk gemaakt - en hoe! - dat Hij onze *Vader* is! En een Vader zorgt, Hij draagt! Er is niemand als Hij, geen Rots zo vast en sterk. Ja, Hij brengt de dood maar schenkt ook leven, zendt armoede en rijkdom, Hij vernedert en verhoogt, Hij stort neer en richt op, alle verandering komt van Hem, maar... Hij zelf verandert niet! Zeg daarom in vertrouwen: alles is goed met mijn ziel, het ligt alles in zijn hand! Hij is God, Mijn God. Ik ken zijn plannen niet, maar ben veilig in zijn handen! Hij weet wat voor mij het beste is. Geen fatalisme, maar geloof! Ook al veranderen onze seizoenen, wij prijzen Hem. Met zijn Woord bemoedigt Hij ons. Ken Hem in al uw wegen dan *zal* Hij uw paden recht maken zoals Hij bedoelt. Het wagen waard, nee, het geloof!

### **Gebed**

Dank U dat we U niet alleen Vader mogen noemen maar juist ook als Vader mogen kennen, tot in het kleinste detail van ons leven. U zorgt en U draagt en hebt Uw liefde op Golgotha getoond! Buiten U is geen houvast zo vast, sterk en zeker als U. Leer ons, ook al begrijpt soms onze ziel U niet, U onvoorwaardelijk te vertrouwen dwars tegen welke storm ook in - *alle* dingen werken mede ten goede voor hen die U liefhebben! U zult zoals beloofd paden recht maken. We vertrouwen ons daarom naar geest, ziel en lichaam toe aan U Drie-enig God en Vader, in Jezus Naam. Amen.